

**Ανοιχτή επιστολή, αναίρεσης λόγων
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου**

νεοτερισμοί και ανοχή

16 Ιουλίου 2021

Σεβασμιότατε ευλογείτε,

Σας γνωρίζω προσωπικά και με γνωρίζετε και σας χρωστώ πολλά για το στηριγμό μου στην Ορθόδοξο μας πίστη, κυρίως μέσω παλαιότερων ομιλιών σας. Όσα θα διαβάσετε πιο κάτω εύχομαι να καταλάβετε ότι δεν έχουν αφετηρία κάποια εμπάθεια προς το πρόσωπο σας, αλλά μάλλον τη λύπη μου για τον κλονισμό της πίστης πολλών αδελφών μας λόγω ακριβώς δικών σας πρόσφατων λόγων. Σας ακούσαμε πρόσφατα να επαναλαμβάνετε τα όσα είχε πει ο πνευματικός σας αδελφός, γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου, ότι δηλαδή η χρήση μάσκας (φίμωτρου) μέσα στον οίκο του Κυρίου δεν είναι κάτι που θίγει την πίστη μας και πως δεν είναι θέμα πνευματικό. Κάτι παρόμοιο είχατε πει και για τα σύγχρονα αυτά πειραματικά “εμβόλια” κατά του κορονοϊού, τα οποία πρόσφατα οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας έχουν επιβάλει ή ετοιμάζονται με ήδη κατατεθειμένα νομοσχέδια να επιβάλουν ως υποχρεωτικά.

Τα σύγχρονα

Κατά πρώτον, δεν έχει επιβάλει κανείς σε κάποιον που θέλει να φορεί ένα τέτοιο προσωπείο μέσα στην εκκλησία να το κάνει, αλλά μόνο το αντίθετο. Όπως επίσης και κανείς δεν έχει επιβάλει σε κάποιον να μην εμβολιαστεί, παρά μόνο το αντίθετο.

Τι όμως εννοείτε όταν λέγετε ότι δεν είναι πνευματικό θέμα; Οι πιστοί περιμένουν από εσάς καθοδήγηση και γι’ αυτό ο Κύριος σας τίμησε με τη χειροτονία σας εις επίσκοπο. Επίσκοπος σαφώς γνωρίζετε τι σημαίνει και όταν κάποιος λύκος πλησιάσει τη μάνδρα του Κυρίου θα έπρεπε πρώτα εσείς να κρούσετε τον κώδωνα του κινδύνου. Μας λέτε να ακολουθούμε τα παράνομα διατάγματα του Καίσαρα, μάλλον αγνοώντας το “πειθαρχείν δεи Θεώ μάλλον ή ανθρώποις”. Τα λογικά πρόβατα του Κυρίου όμως, δεν ελπίζουν επ’ άρχοντας, εν οίς ουκ έστι σωτηρία.

Για όλη μας τη ζωή ξέραμε από την πατερική γραμματεία και την ορθοπραξία της εκκλησίας μας ότι το πρόσωπο του ανθρώπου είναι ιερό και δεν θα έπρεπε ποτέ να καλύπτεται. Και σαφώς οι χειρουργοί και οι πάσχοντες καλά κάνουν να χρησιμοποιούν την προστατευτική μάσκα (χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε θέματα ιατρικά), αλλά οι υγιείς πιστοί γιατί πρέπει ετσιθελικά να το κάνουν; Την πρώτη φορά που αντίκρισα τέτοιο θέαμα σε ναό με πήραν τα κλάματα, γιατί ενώ ψάλλαμε το “Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς” ο λαός ωσάν να έλεγε: ναι μεν Ισχυρός, αλλά φοβάμαι, γιατί ίσως να μην έχεις τη δύναμη να με προστατέψεις και να με σώσεις από τον τρομερό και πανίσχυρο ιό. Θυμήθηκα τότε τον παπά-Χρύσανθο της Σπιναλόγκας και τον παππού Χατζηφλουρέντζο που έλεγε “γιατρός ένας είναι, ο Θεός”. Πάει δηλαδή, χάθηκε η απλή πίστη που έκανε θαύματα και δυστυχώς με βούλα και διδασκαλία Δεσποτάδων. Μάθε πολυαγαπημένε μου Δεσπότη ότι μια τέτοια μοντέρνα πίστη δεν εμπνέει κανέναν από εμάς, τουλάχιστον τους νέους που αναζητούν την αλήθεια. Έχω ακόμα καμιά δεκαριά σημεία που θα μπορούσα να αναφέρω για τη μάσκα, αλλά δε θα φλυαρήσω, ούτε και χρειάζεται.

Επίσης, για όλη μου τη ζωή ήξερα ότι και τα ντουβάρια ακόμα αγιάζονται μέσα στο ναό. Και η σκόνη του ναού κάνει θαύματα. Το ναό που πάντοτε ήταν ανοικτός και για υγιείς,

ιδιαιτέρως δε για ασθενείς ψυχικά ή σωματικά. Οι σωματικά ασθενείς πάντοτε από μόνοι τους πρόσεχαν τους αδελφούς τους χωρίς ποτέ να επιβληθούν μέτρα.

Από εσάς έμαθα, από μια παλιά σας ομιλία τότε που ο λόγος σας ήταν πιο αυθεντικός και όχι τόσο πολιτικός, το “εξ απαλών ονύχων και εξ όνυχος τον λέοντα”, που πάνω κάτω σημαίνει ότι το λιοντάρι, τον εχθρό δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιμένεις να ανδρειωθεί για να τον καταλάβεις, αλλά τον καταλάβεις από πράγματα απλά και μικρά πολύ πριν σε απειλήσει θανάσιμα. Μάλλον κάποιος λύκος θα σας ξέφυγε λοιπόν και εξηγούμαι:

Μήπως, Άγιε Δέσποτα, δεν θα προσέξατε ότι ο νέος αυτός ιός (μερικών εκατοντάδων χρόνων μόνο) είχε εξαγγελθεί, υλοποιηθεί και εργαλειοποιηθεί από τους παγκοσμιοποιητές ως το κύριο μέσο για επιβολή της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων, και της φασιστικής (κυριολεκτικά) δικτατορίας του αντιχρίστου;

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” είχαν κλείσει οι ιεροί ναοί και οι θείες λειτουργίες δεν ήταν έργο του πιστού λαού αλλά ολίγων, ενίοτε και μασκοφόρων.

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” είχαμε στερηθεί τον εορτασμό όλων των μεγάλων εορτών της Αγίας μας Πίστης τον τελευταίο ενάμισι χρόνο.

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” πολλοί αδελφοί είχαν εορτάσει την διήμερη (φευ) Ανάσταση και μάλιστα συνεόρτασαν την Ανάσταση μαζί με το πάσχα των Εβραίων, πράγμα που απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες...

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” είχε βασιλέψει και ακόμα βασιλεύει ο φόβος και η σύγχυση και όχι η ανδρεία της πίστης, όχι το “θαρσείτε, Εγώ νενίκηκα τον κόσμο”.

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” λιτανεύουν και προσκυνούν οι πιστοί τα Άγια Λείψανα των Αγίων με μάσκα και με αντισηπτικά!

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” το ανθρώπινο σώμα κατέστη ο αδιαμφισβήτητος άρχων της ψυχής.

Στο περιθώριο αυτής της “πανδημίας” είχαμε προσφέρει επίσημα ως χώρα, ύμνους και ωδές με το σατανοτράγουδο μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού (φευ) χωρίς να ακουστεί καμιά φωνή διαμαρτυρίας (σχεδόν καμιά).

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” έχουν καταφέρει οι νεοταξίτες, τα σύγχρονα όργανα του διαβόλου, να διχάσουν το λαό σε μασκοφόρους και μη, σε εμβολιασμένους και μη, σε φέροντες το “άγιον τεστ” και μη.

Στο όνομα αυτής της “πανδημίας” έχει ολοκληρωθεί και εκδοθεί η νέα μας ηλεκτρονική ταυτότητα, το safe-pass, με όλα τα συστατικά και τη σημασία της.

Αλήθεια πως σας διέφυγαν όλα αυτά και άλλα τόσα;;

Εσχάτως δε, μας ήρθε και το κερασάκι να ενθρονιστεί πάνω στην τούρτα: “ο υποχρεωτικός δια νόμου εμβολιασμός”. Τάδε έφη Καίσαρ! Μόλις είχα πληροφορηθεί για την είδηση αυτή προ λίγων ημερών και άσχετα με το αν τελικά ο Θεός θα το επιτρέψει, θυμήθηκα αμέσως το εδάφιο της Αποκάλυψης 13, 17: “κανείς δε θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του” (προς το παρών μέσω του λεγόμενου safe-pass).

Και πραγματικά διερωτούμαι πως οι επίσκοποι της Αγίας Μάνδρας του Χριστού μας, οι ποιμένες της, εκτός ελαχίστων λαιδορουμένων και περιθωριοποιημένων περιπτώσεων, δεν είχαν έστω υποψιασθεί το πλησίασμα του εχθρού. Μήπως ο εχθρός ήταν τόσο αθόρυβος; Μπα... δεν το νομίζω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαν ανακοινώσει (προσωπικά θυμάμαι ομιλίες τους από την καθέδρα του ΟΗΕ 20 χρόνια πριν) τα σχέδια τους για μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, για παγκόσμια διακυβέρνηση και έλεγχο, για ενοποίηση των θρησκειών κλπ.

Έχουν δε ενσπείρει ταυτόχρονα οι υποκινητές και τον φόβο ανάμεσα στους εμβολιασμένους μην τυχόν και κολλήσουν τον ιό από κάποιον ανεμβολίαστο. Σατανικό μου φαίνεται.. Γιατί να φοβούνται οι εμβολιασμένοι από εμάς τους λοιπούς; Αφού αυτοί είναι πλέον προστατευμένοι, μιας και θα έπρεπε να έχουν γεμίσει με αντισώματα. Μα δεν είναι άραγε για αυτόν τον λόγο που έχουν προβεί σε αυτήν την ιατρική πράξη; Μήπως ο φόβος επιβεβαιώνει τελικά τις επιφυλάξεις όσων δεν έχουν κάνει την ένεση; Όπως και να έχει το πράγμα ιατρικά, μια τέτοια διχόνοια δεν θα έπρεπε ποτέ να αφεθεί να επικρατήσει ανάμεσα σε αδελφούς. Μπας και ο Κύριος δεν έχει την εξουσία τελικά και επί της τελευταίας τρίχας των μαλλιών μας; Ας κάνει ο καθένας ότι νομίζει καλό και σίγουρα ο Θεός βλέπει και την πράξη και την πρόθεση και έχει κάθε στιγμή την πρόνοια του για το πλάσμα του. Παρακαλώ θερμά όσους αδελφούς διαβάσουν αυτή την επιστολή να μην κάνουμε το χατίρι του εχθρού, που διαιρεί και βασιλεύει, αλλά με εμπιστοσύνη στο Θεό να πορευόμαστε.

Μήπως από την άλλη Πανιερώτατε, δεν νοιάζεστε για τους εκατοντάδες χιλιάδες αδελφούς μας που είτε έχασαν, είτε κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, γιατί έχουν διαπράξει το ειδεχθές αμάρτημα να μην πιστέψουν στο θαυματουργό εμβόλιο, που προωθείται βάνουσα και ύπουλα με δικά μας λεφτά, από τους πάντα "τίμιους, αξιόπιστους και καλοκάγαθους" πολιτικούς των ταγούς;

Μήπως πάλιν δε σας νοιάζει που τα παιδιά μας πέρυσι είχαν υποστεί απάνθρωπη μεταχείριση στα σχολεία από το "καλό" μας υπουργείο παιδείας που τρυπούσε τη ρινική τους κοιλότητα κάθε λίγες μέρες, ξεπάγιαζαν τα μικρά στη τάξη με ανοιχτά τα παράθυρα το καταχείμωνο και αναγκάζονταν να βγουν στην αυλή βρέξει-χιονίσει, ή τα απειλούσε με στασιμότητα και χάσιμο της χρονιάς, επειδή παρακολούθησαν αναγκαστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Μήπως δε νοιαστήκατε όταν είχαν φορτώσει στα παιδιά τους θανάτους των ηλικιωμένων; (!) ή για τον τρόπο που είχαν ενσπείρει στους καημένους τους ηλικιωμένους οι οποίοι στερήθηκαν της παρουσίας και της αγκαλιάς των παιδιών και εγγονών τους;

Μήπως δε νοιαστήκατε για τη φτωχοποίηση του λαού, τους ανέργους και όσους είχαν κλείσει τα μαγαζιά τους;

Αν πάλι κάποιος στρατηγός στείλει ολόκληρο το στράτευμα του να περάσει ταυτόχρονα από μίαν άγνωστη περιοχή, η οποία αποκαλυφθεί τραγικά εκ των υστέρων ότι ήταν ναρκοθετημένη, θα χάσει σε χρόνο μηδέν ολόκληρο το στράτευμα του και η χώρα την οποία υπερασπίζεται θα πέσει σε ξένα, προφανώς βάρβαρα χέρια. Στη δική μας περίπτωση, δοκιμάζεται καλώς ή κακώς μια νέα σειρά εμβολίων, καινούργιας τεχνολογίας, που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την περίοδο δοκιμασίας. Τι θα γίνει αν επιτρέψουν οι φύλακες αυτού του λαού τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, μέχρι και των παιδιών ακόμα, σε χρόνο ρεκόρ και μερικούς μήνες μετά από αυτό, ή ακόμα σε ένα με δύο, τρία χρόνια τα εμβόλια αυτά προκαλέσουν μαζικούς θανάτους; Δε θα ξεκληριστεί ολόκληρος λαός; Ποιος ξέρει να μας πει ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί; Κι αν υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος, ποια εγγύηση μας δίνει; Και σε ποιον να τη δώσει αν όλοι χαθούν;; Τυχάινει αυτός ο λαός να είναι το ποίμνιο σας, υπέρ ων Θεός απέθανε! Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να προστατέψει κάποιος, αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν; Γιατί δηλαδή να στιγματίζεται όποιος έχει αντίθετη άποψη με την προσωνομία "αρνητής" χωρίς κανείς να παρέμβει και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους; Ποιος ίσως θα έπρεπε να ήταν αυτός ο κάποιος που θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους;; Μήπως περιμένετε αυτός να είναι πολιτικός; Μήπως γιατρός; Μήπως δικηγόρος; Τελοσπάντων ένας ιεράρχης, για να μην πω όλοι οι ιεράρχες, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά;;; Γιατί "ο μισθωτός δε και ουκ ων ποιμήν, ου ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα

πρόβατα και φεύγει· και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. ο δε μισθωτός φεύγει, οτι μισθωτός έστι και ου μέλει αυτώ περι των προβάτων."

Τα παλαιά

Επειδή μου έχει έντονα δημιουργηθεί η εντύπωση, όπως ακούω από το στόμα σας να λέτε πως δεν ασχολείστε με **μη** πνευματικά θέματα και μάλλον προτρέπετε και τους πιστούς να κάνουν το ίδιο, όπως πιο πάνω, διερωτώμαι για τα εξής:

Μήπως ο Άγιος Προφήτης Ηλίας όταν στηλίτευσε τον Αχαάβ και την Ιεζάβελ για τη δολοφονία του Ναβουθαί και την αρπαγή του χωραφιού του, έπραξε κακώς; Μήπως δεν θα έπρεπε να ανακατευτεί σε κάτι μη πνευματικό;

Μήπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να μην έπρεπε να ασχοληθεί με την αρπαγή του αγρού της χήρας γυναικός Καλλιτρούπης από την Βασίλισσα Ευδοξία, που ήταν και αιτία εξορίας του;

"Και έστη Φινεές και εξιλάσατο, και εκόπασεν η θραύσις και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν εως του αιώνος".

Ή μήπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί με την παράνομη σχέση του Ηρώδη με την γυναίκα του αδελφού του, που έγινε αιτία του αποκεφαλισμού του; Λυπούμαι, γιατί σε μια παλαιότερη ομιλία σας, είχατε μεταξύ σοβαρού και αστείου κατακρίνει τον Τίμιο Πρόδρομο για αυτή του την πράξη, να κατακρίνει δηλαδή τον βασιλιά και να χάσει το κεφάλι του. Αυτή η ενθύμηση μου, που πραγματικά με είχε πολύ λυπήσει τότε και είχε χαραχτεί στη μνήμη μου, δικαιολογεί ίσως και την υποτονική έως ανύπαρκτη αντίδραση σας στα όσα υποφέρει ο πιστός λαός σήμερα, χωρίς να ακούει από το στόμα των πλείστων επισκόπων του το "ουκ έξεστι σοι".

Τελικά υπάρχει κάτι που να μην έχει πνευματική προέκταση σ' αυτή τη ζωή;

Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να παρακαλέσω για απάντηση στις εξής μου ερωτήσεις:

Τι δεν είναι πνευματικό στο νέο εμβόλιο;;; Μήπως η εισαγωγή ξένου γενετικού κώδικα στο ανθρώπινο σώμα και η τροποποίηση του υφισταμένου δεν αποτελεί μέγα πνευματικό ζήτημα; Μια ομιλία του ιατρικού διευθυντή της Moderna, Ταλ Ζακς, με τίτλο "hacking the software of life" (<https://www.youtube.com/watch?v=SeDDFzeyAJI>) που έγινε πριν τρία χρόνια (!) για την εν λόγω επέμβαση στη δημιουργία του Θεού, θα σας πείσει για την εν λόγω τροποποίηση. Οι ίδιοι διατείνονται πως ο Θεός κάτι δεν έφτιαξε καλά και ευτυχώς που έχουμε αυτούς να διορθώσουν το DNA μας, να το κάνουν "έξυπνο". Για το σκοπό αυτό άλλοτε είχε δημιουργηθεί ο κλάδος της βιοηθικής, που είχε ως μεγαλύτερο υποστηρικτή και οδηγό την Αγία μας Πίστη (μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον)! Ο γενετικός κώδικας ενός εμβολιασμένου με γενετικά σκευάσματα αδελφού μας δεν μπορεί να είναι ποτέ ξανά όπως τον έφτιαξε ο καλός Θεός. Εδώ μπολιάζουμε την κολοκυθιά με ξένο γονιδίωμα και αυτή μετατρέπεται "μαγικά" σε καρπουζιά!!!

Τι λοιπόν δεν είναι πνευματικό στο νέο εμβόλιο;;; Μήπως τα εκτρωμένα έμβρυα που είχαν χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη, έλεγχο, ακόμα και παραγωγή των γενετικά τροποποιημένων σκευασμάτων που έχουν καταχρηστικά ονομάσει εμβόλια; Σας παραθέτω εδώ τα αποδεικτικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Charlotte Lozier Institute των ΗΠΑ καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής. Σημειώστε ότι, σύμφωνα με τη

βιβλιογραφία, τα έμβρυα πρέπει να είναι ζωντανά κατά τη διαδικασία συλλογής τους και η θανάτωση τους γίνεται με εξειδικευμένη μέθοδο...

<https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/>

<https://www.ieb-eib.org/en/news/biomedical-research/medical-research/coronavirus-vaccines-and-the-use-of-aborted-fetal-cells-2029.html>

Τι επιτέλους δεν είναι πνευματικό στο νέο εμβόλιο;;; Μήπως η επιβολή του με φασιστικό τρόπο; Η τελευταία φορά που έγινε υποχρεωτική ιατρική πράξη χωρίς προηγούμενη συναίνεση του επηρεαζόμενου ήταν από τους γιατρούς του Χίτλερ. Πώς ο Κύριος του ουρανού και της γης ρωτούσε τους ασθενείς προτού να τους ιάσει με το θαυμάσιο “θέλεις υγιείς γενέσθαι;” Πού πάει το Θεόσδοτο αυτεξούσιο του ανθρώπου;

Πραγματικά λυπάμαι πολύ που εγώ ο τρισάθλιος και ελάχιστος Χριστιανός Ορθόδοξος αναγκάστηκα, τρόπον τινά, να γράψω αυτή την επιστολή και να επισημάνω πιθανές παραλείψεις ενός εναρέτου και άξιου ιεράρχου. Ευχόμαι το Πανάγιο Πνεύμα να σας πληροφορήσει για την αγαθή προαίρεση μου και την έγνοια και αγωνία μου για τον κατασκανδαλισμένο και βαθιά επηρεαζόμενο πιστό λαό Του που μοιάζει ως “πρόβατα μη έχοντα ποιμένα!!!”.

Αιτούμαι, παρά τα πιο πάνω γραφθέντα, τις πατρικές σας ευχές.

Ο ελάχιστος,

Αντώνης Αντωνίου
Λειβάδια, Λάρνακα